

Første folkebåd i Syd Afrika

Jeg havde sidste efterår spekuleret på, om det måske var tiden til at stoppe med at sejle folkebåd. Jeg fyldte 70 år i januar, og havde dermed haft Therese i 32 år og haft folkebåd i sammenlagt 40 år.

Jeg så, at der på den tyske folkebådsklubs hjemme side var nogle, der søgte en folkebåd. Jeg sendte en mail og et billede af Therese med information om, at jeg måske havde hvad de søgte. De vendte hurtigt tilbage, at de var vældig interesseret, og at de gerne ville have flere billeder. De vendte igen tilbage at de gerne ville købe hende, men der var et lille problem, de boede i Syd Afrika og havde dermed næsten ingen mulighed for at komme og se den i virkelighed. Det viste sig, at det var ægteparret Mieke og Martin Prenzel, De bor i byen Mossel Bay ca. 400 km øst for Cape Town, hvor de driver et fint Bed and Brakfast hotel.

(www.avenues-guesthouse.com).

Der kom derfor en af deres venner fra Tyskland og så på Therese, og han sagde straks god for den. 1. marts kom han og hentede den med en trailer, kørte til Hamborg, hvor den blev pakket i en container og sendt med Ceres Mærsk med kurs mod Cape Town. Der var lidt problemer med at få båd og trailer ind i containeren, men efter at havde demonteret hjulene, lykkedes det. Jeg fik efter nogen tid, besked om at den var vel ankommet og at den ville få registrerings nr. F-RSA 1.

Jeg har efterfølgende mailet flere gange med dem, og de er utrolig glade Therese og sendte mig billeder, som jeg her viderebringer.

Hvis nogen evt. skulle komme forbi Mossel Bay i Syd Afrika, er Avenues Guesthouse helt sikkert et besøg værd.

Hilsen F-DEN869 Therese
Grete og Knud SNV Vejle.

