

# Rolling, rolling, rolling....

## Bericht aus Berlin

Sidst på sommeren spurgte Jens, om jeg havde lyst til at tage med Private Lady til Berlin – som gast til "Rolling Home" 22.-23. Oktober arrangeret af SC-Ahoi. Okay, tænkte jeg – Rolling Home lyder hyggeligt, kapsejlad på en sø i Berlin lyder betryggende, fri havde jeg også og en weekend med Jens, KP og en masse rare folkebådssejlere lød som en god ide. Jeg havde fået sejlerstøvler i julegave sidste år og investeret i nyt sejlertøj, så udstyret var også i orden – "never go down on bad equipment" er et af Jens's mantraer....

Vi tilmeldte os stævnet og jeg fik booket et par værelser hos en meget sød dame bare 750m langs søen fra klubben - apropos rolling home ;-)

Fredag d 21. kl 8 havde vi afgang fra Kerteminde med madpakker, kaffe på kanden og portvin til banen. Lidt mærkelig fornemmelse at køre mod Berlin med folkebåd på krogen....

Turen gik strålende, vi slap for kø kørsel og ankom som beregnet kl 16:30 – det var stadig lyst, en båd var ved at blive løftet i vandet og inden der var gået 5 minutter, kom Angela oppe fra klubben med en bakke med skummende fadøl til os – Freibier für die Dänen! Vi fik masten på, Ladyen i vandet og rigget til og så begyndte de andre at dukke op. Indcheck hos Liesche hvor vi fik to hyggelige værelser/lejligheder og tip om spisested i nærheden. Vi gik til den anbefalede "Seehase" og snart fandt "Geppeline" og "Cirkeline"s besætninger også frem. Wienerschnitzel mit Bratkartoffeln og Großbier – kl 20 var vi færdige som popsangere og klar til at se dyner.

Lørdag var der morgenmad fra kl 7:30 i klubben – en overvældende buffet med hovedvægt på proteiner og ikke så meget vitaminer – 5€ inkl smør-selv madpakke og kaffe ad libitum.

Vejrudsigten for weekendens sejlads var ikke ophidsende/opløftende og kom også til at holde stik - overskyet med svag og skiftende vind. Første start (for H-både) gik kl 10 og vores første start 5 min efter – vi fik kanon start ved læ mærke, men desværre blev den skudt af umiddelbart efter på grund af vindspring. Vente, vente, vente og så ny start hvor flere havde luret os – men den blev også skudt af..... Tredie gang var vi nogle der holdt på og fuldførte, da der herskede stor forvirring om den var afblæst eller ej – det var den desværre....

Endelig – omkring 13:30 – fik vi en hel sejlads og jeg dermed min "stævnedåb". Det blev til en tredie plads med 43 deltagende både, så vi sejlede fornøjede ind mens vi spiste vores madpakker – visse deltagere havde været i land og fået Karrywurst mit Pommes i ventetiden. Portvinen havde vi glemt at få med, men heldigvis var obersten en sand gentleman og langede sherry over til mig, så jeg kunne få varmen, mens drengene drak øl.



**Kl 18 skulle der være buffet i klubben, men vi havde dog tid til snak og en øl på terrassen inden vi var hjemme og vende for dusch og omklædning. Aftenens buffet var sat frem i kælderen, hovedvægten var igen på proteiner og kulhydrater, men der var rigeligt af det hele selvom køen var lang, og da tyskerne havde fået stillet den værste sult blev der også plads til gæsterne ved bordene. KP repræsenterede familien på natbanen, mens Jens og jeg gik (forholdsvist) tidligt hjem – det vil sige hjemad, for på vejen lå en helt fantastisk bygning som vi havde fundet ud af var "Verein Seglerhaus am Wannsee" – en sejlklub fra 1867! Det lykkedes os at få adgang med hjælp fra Vincent (SSC) som viste os rundt i den flotte gamle klub med udskårne trælofter, trofæer og en hyggelig bar. Der var tyrkisk forlovelsesfest i festlokalerne, så der var liv og glade dage og fuld knald på musikken – de tyske folkebådssejlere der overnattede i gæsteværelserne blev holdt vågne længe.....**



**Søndag morgen var samme procedure som lørdag, med morgenmad og måske lidt højere forventninger til vinden – og det kom heldigvis til at holde stik.**

**Første start afblæst, andet forsøg med black flag kom heldigvis igang og vi fik en fjerde plads – og efter laaaang ventetid fik vi også en tredje sejlads. På sidste opkryds til mål siger Jens pludselig: er I klar over at vi sejler om den samlede førsteplads nu?! Wauww, så blev det først rigtig spændende! Vi fik en femte plads i mål og vandt dermed stævnet – helt fantastisk oplevelse for mig som stævne novice! Heldigvis havde vi husket at få portvinen med ud, så vi fejrede med nogle gevaldige slurke på vejen ind.**

**Vi havde valgt at blive i Berlin en ekstra nat så vi havde ingen stress med at få båden op og pakket sammen, men alt gik meget smidigt og efter lidt mad og venten gik præmie overrækkelsen igang. Vi danskere blev blandt andet rost for at komme langvejs fra og hjerteligt inviteret til at deltage næste år. Fine taler og præmier til mange – og øjeblikket hvor vi blev kaldt frem var helt specielt for mig, som jo ikke havde prøvet det før...**



**Så var det farvel til gamle og nye venner og hjem til et varmt bad efter en kold dag, som sluttede med sol og det smukkeste efterårsvejr. Vi spiste igen på "Seehase" og fejrede med lidt vin før vi gik hjem igen og sluttede af med F1 på RTL.**

**Mandag morgen kørte vi først hen og så Berliner Yacht Clubs nye klubhus byggeri og dernæst ind forbi Brandenburger Tor – "the Lady" havde fortjent lidt sightseeing.**



**Historien får en ende men har også en lille krølle på halen:**

**Ca 30 km ad motorvejen vest for Berlin blev vi passet op af en Zoll Amt bil med blå blink, der vinkede os ind på en kontrol plads med en kæmpe mobil scanner. Vi blev beordret ud af bilen og udspurgt om hvem, hvad, hvor og hvorfor, mens bil og båd blev scannet og diverse papirer gransket. Tolderne tøede heldigvis op, efterhånden som de fandt ud af, at vi hverken havde stjålet båden eller uretmæssigt forsøgte at importere eller indsmugle hverken mennesker eller varer – de var dog lidt skuffede over, at vi hverken havde en pokal eller præmiepenge at fremvise....**



**Vel hjemme efter en super weekend i Berlin er jeg helt frisk på mere kapsejlds, så i sæsonen 2017 starter jeg som fast gæst på "Private Lady" til onsdagssejladserne i Kerteminde Sejlklub.**

**Lisa Thurøe**