

Dear Folkboat sailors!

Please find below the invitation to the Folkboat party in Gothenburg Swedish underneath)

The Nordic Folkboat 75 years!!!

The Swedish Folkboat association and the Swedish West coast fleet invites old and new Folkboat enthusiasts to celebrate the launch at Arendal of the first Folkboat the 23 of April 1942 at the Olsson brother's shipyard situated on the Island of Hisingen. Due to practical reasons, this is celebrated the 22 of April.

We'll meet at the club house of Långedrag Sailing club the 22nd of April at 10:30. There will be coffee and sandwich!

(Långedrag sailing club is located on the Solhöjdsgratan 16, in the western part of Gothenburg)

Then we'll move on to the birthplace on the island of Hisingen, which looks a bit different today!

Finally, we return to the club house for some food, minifolkboat sailing and mingle. We plan to end around 5 o'clock pm.

Kindly use the link for participation – we just need to plan for food and transportation.

<https://goo.gl/forms/5NMEYIfIPOOTUJbp2>

Welcome!

Nordiska Folkbåten 75 år!!!

Svenska Folkbåtsförbundet och Västkustens folkbåtsflottilj bjuder in gamla och nya Folkbåtsentusiaster att fira den första Folkbåten sjösättning som ägde rum den 23 april 1942 vid bröderna Olssons båtvarv på Arendal Hisingen. Av praktiska skäl firar vi detta den 22 april.

Vi träffas i Långedrags SS klubbhus 22 april klockan 10.30. Vi serverar kaffe och smörgås.

Långedrags SS klubbhus ligger på Solhöjdsgratan 16.

Sedan åker vi till födelseplatsen på Hisingen som ser annorlunda ut nuförtiden.

Efter detta återvänder vi till klubbhuset där vi bjuder på en bit mat, minifolkbåtssegling och samkväm. Dagens aktiviteter slutar vid femtiden.

Vi behöver din anmälan för att vi vill veta hur många som kommer för mat och transporter. Anmäl dig på <https://goo.gl/forms/5NMEYifIPOOTUJbp2>.

Välkomna!

**Donald Bratt
Swedish Folkboat association**

PS please don't hesitate to distribute to more Folkboat lovers!