

Beretning fra syvende pladsen til Håndværker Cup/ Sjællands Mesterskabet 2016

Vi fra Sofie havde glædet os utroligt meget til at skulle en tur over bæltet til årets første stævne. Vi havde godt nok den svære opgave at skulle prøve at genvinde mesterskabet, men vi vidste på forhånd at det ville være nærmest umuligt at have det samme held og tur i den som sidste år. Det viste sig også hurtigt at forholdene på banen var nøjagtig lige så drilske som sidste år.

Efter ankomst fredag aften hvor jeg ankom alene uden gaster, fik jeg hurtigt med hjælp fra vores flinke Svenske venner Ulf og Martin samt Per Damm sat masten på. Efterfølgende fik vi en fantastisk flæskestegs burger (eller 2). Godt initiativ fra Folkebådsklubben og Jægerspris Sejlklub.

Efterfølgende kom Sofie i vandet og blev sejlet på plads. Og Victor Thurøe var faktisk så ivrig for at hjælpe med at få båden sejlet på plads, at han nærmest i samme hængestil som i de gode gamle dage, endte med at hænge på maven ud over siden. At han ikke blev våd, det fatter jeg stadig ikke 😊 Men dejligt at vi kan hjælpe hinanden.

Fredag aften havde alle sejlerne desværre utroligt travlt med at komme hjem fra klubhuset. Mon de alle stadig var vintertrætte? Eller skulle der satses soves? Da klokken var 22 var kun Alex og jeg tilbage. Men heldigvis havde JSK ikke fjernet rødvinen, så vi kunne godt hygge os selv.

Lørdag morgen var vejeret bedre end først meldt i ugen op til stævnet. Selv om der ikke var så meget sol, og temperaturen ikke var den højeste, var det til at leve med. En fornuftig vind på 3-6 m/sek var der også.

JSK sejlerne havde som sædvanligt lavet et flot morgenbord, og de sørger i det hele taget ret kollektivt for at vi hele vejen igennem stævnet, bliver serviceret rigtig flot.

På banen troede vi alle at Team Brøgger med den nye Bluenose med alukæp havde fundet vejen til kæmpe succes. De var i hvert fald rigtig langt foran i 1. sejlads. Men det gik hurtigt over med en 13. i anden. I stedet kørte Team Thurøe en rigtig flot serie hjem, og førte ret suverænt efter dagens 3 sejlads.

Den 4. sejlads nåede baneleder Hans Friis på flotteste måde at udsætte 15 sekunder før start. Han havde før vi havde, set at vinden begyndte at dreje. Ja vel omkring 180 grader kom den rundt. Samtidig kom regnen, og vinden lagde sig efterfølgende lidt. Hans prøvede at lægge hele banen om, og fik også startet os igen, men halvt oppe på 1. kryds drejede vinden igen 40 grader, og så blev vi sendt i havn. Faktisk i tørvejr igen.

I havn fik vi de obligatoriske mole øl, og efterfølgende en rigtig lækker grill buffet afsluttende med gammeldags vaffelis ad libitum. Det kan der ganske enkelt ikke klages over. Nogle kom nok lidt sent i seng, vores Jon var i hvert fald lidt stille søndag morgen og formiddag, men hyggen var vist ikke til at gå i seng fra.

Og så kørte Kæstel sit sædvanlige show med lodtrækning om nyt sejlertøj. Og på mystisk vis havde han det held, sammen med den øvrige besætning at blive den lykkelige vinder af helt nyt sæt sejlertøj fra Zhik. Men ok da, så holdt de sig også temmelig meget tilbage ude på banen. Man kan ikke både have held i lotto og sejlads.

Søndag regnede alle med meget svag vind og max. 1-2 sejlads. Men heldigvis ville vejret på fjorden det anderledes. Højt solskin og 3-6 m/sek hele dagen gav os 4 gode sejlads, hvor Thurøe i Private Lady igen viste os hvordan det skulle gøres. 2, 1, 2 og så en lidt for ivrig tyvstart, gjorde at de vandt i helt suveræn stil. De efterfølgende 3 både lå alle på samme pointtal, og der var ikke mange point ned til de næste 4-5 både. Men det er faktisk også et ret godt kendetegn ved vores klasse, at feltet kan være utrolig tæt, og at alle kan få et eller flere udfald undervejs i en serie.

Efter ankomst til havnen, hvor vi naturligvis havde valgt at toppe vores serie i dagens sidste sejlads, for at nå kranen først, kom alle både hurtigt på land. Efterfølgende var der oksekød og præmier i lange baner til de 4 første både og endvidere lodtrækningspræmie til alle øvrige deltagere. Flot JSK.

Vi takker JSK for et helt fantastisk godt stævne, som vi meget sikkert vender tilbage til igen til næste år.

Og til slut vil jeg sige rigtig hjertelig velkommen i stævne klubben til Søren, John og Lasse fra DEN 718. De havde taget turen via vandvejen helt inde fra København. Og den er i hvert fald ikke så kort som over landevejen. Jeg håber at De har fået samling på alle Deres biler i diverse havne, og samtidig at vi ser dem igen til DM i Skovshoved.

Sejlerhilsen Per – DEN 672 - Sofie